

KAMP!

Na een lange fietstocht kwamen we aan bij ons toffe kamphuis waar we heerlijk buiten konden spelen. We hadden namelijk een eigen springkussen, voetbalveld, volleybalveld, eigen stukje bos, een eigen klimrek en nog veel meer. Op de eerste dag hebben we buiten gesmuld van meesters Chris overheerlijke macaroni! In de avond kregen we vrije tijd om de Bonte Avond voor te bereiden, kregen we lekker iets te drinken en te eten, deden we een nachtspel en sloten af met een super coole DJ-party van meester Yorim en juf Marlijn. De volgende morgen werden we om acht uur gewekt en had de ochtend-corvee het ontbijt al klaarstaan. Overdag speelden we lekker buiten en deden we spelletjes zoals: Levend Stratego, een Woordenboekspel en het Douanespel. We aten die avond patat en toen was het tijd voor: DE BONTE AVOND. Super leuke optredens onder leiding van Yannick en Boris. Daarna hebben we nog lekker bij het kampvuur gezeten en mochten we marshmallows roosteren op onze zelf gezochte stok. Daarna was het tijd om lekker te gaan slapen en de juffen en meesters iets rust te geven 😊

De volgende morgen was het tijd om te gaan.. 9 uur moesten de slaapvertrekken leeg zijn en om half 10 wilden we op de fiets te stappen om weer lekker naar huis te gaan.

Het was een super gaaf en tof kamp! Wij hebben genoten!

